

När jag så här på årets slut tänker tillbaka på vad jag har gjort under året minns jag särskilt Blue Knights internationella träff i Trollhättan. Det här med MC-åkandet var helt nytt för mig, än mer i sällskapet av en massa blåa riddare.

Så var äntligen helgen för rookieen Christina här! Inför helgen hade jag 'riggats', rätt buff, den blå t-shirten och nyinhandlat 'Knight's lady'-märke som skulle på MC-jackan. Packandet dagen innan avfärd hade inneburit en del förundrande från min sida, klädkoden på en sådan träff visade sig vara ganska strikt och förutbestämt - den blåa BN t-shirten skulle på! "Jag går inte ut klädd i en t-shirt med tryck" försökte jag, men Lotta var bestämd!

Då jag skulle bli upphämtade av Lotta på jobbet fick jag snällt ta mig till jobbet, fullt MC-kittad - lätt förvånande var blickarna på medresenärerna när jag klev på bussen till jobbet. Hjälmen bars i handen kan tilläggas! Dags för avfärd, SMHI hade lovat bra MC-väder, vi skulle klara oss undan regn trodde vi men 'icke-sa-nicke', 15-20 droppar hann fukta Lottas hjälm.

På vägen mot Trollhättan stannade vi till för lite handlande av förfriskningar, bl.a. den så viktiga 'läderölen', som kom i plural. Jag kontrade med lite regnbågsbubbel - det ska ju förfestas eller hur?

När vi kom till Alberts hotell mötte vi helgens värdpar, Thomas och Eva! Vi fick ett fint rum med utsikt över Trollhättan!

Dags för läderölen, vilket jag nu fick mig beskrivet vad det var – "Innan man ens kommit ur skinnstället, lädret, är det dags för första ölen" förklarade Lotta.

Ute på altanen stod ett helt gäng goa människor, alla iklädda blåa t-shirts med tryck, vilken tur att Lotta "kittade upp mig", annars hade jag nog varit väldigt "utanför" denna fina, blåa gemenskap. I väntan på att alla skulle anlända, drack vi sedan den där läderölen som nog blev både två och tre, hälsade och bekantade oss alla. Särskilt roligt var det att de norska vännerna hade kommit.

Alberts Hotell visade sig ha ett förträffligt kök. Under hela helgen njöt vi av, som vi säger i Värmland, 'gôrgo' mat. Efter en god middag på fredagskvällen, fortsatte vi till lokalen nedanför med en massa trevligheter i form av musikquiz, galant roddat av Lotta och ett i övrigt trevlig häng. En bra start på helgen helt enkelt.

Efter en rejäl frukost på lördagsmorgonen, skulle jag nu få åka MC-kortege för första gången med Blue Knights-gänget, förväntan låg i luften. Det är en lite mäktig känsla när alla dessa hojar, startas upp och sakta glider iväg från hotellets parkering. Mario var s.k. Road Captain d.v.s. han tog täten och ledde hela den blåa kortegen genom vackra sensommarvägar mellan Trollhättan och Uddevalla. Vad gör det att ett litet cykellopp försökte störa kortegen, säkert och galant samlade Mario ihop oss för vidare färd mot Uddevalla och Gustavsberg och den efterlängttade räkmackan.

Sedan bar det av vidare, åter mot Trollhättan för nästa punkt på dagordningen, överlämnandet av den ekonomiska gåvan på 5 000 kr. Dessa var insamlade av Blue Knights Sweden 1 och gäster, till Djurambulansen, en frivilligorganisation som i stora delar drivs av ekonomiska bidrag från olika organisationer, privatpersoner m.m. Detta skulle ske vid slussarna, där det samtidigt pågick en internationell rullskidtävling med skideliten på plats. Djurambulansen hade sin bil stående i målområdet, dit många nyfikna kom, bl.a. en hel del nya månadsgivare visade det sig senare.

Slutligen var det då dags för överlämnandet inför storpublik – Thomas, Eva och Erling tog plats på scen tillsammans med konferencier och representanter för Djurambulansen och överlämnade gåvan, vilket uppskattades enormt. Många tacksamma kramar utdelades till bärarna av den blåa t-shirten, kändes riktigt bra av vara del av detta.

Mitt i allt detta så kom det fram en kille i rullstol och frågade hur mycket de hade fått i gåva. "5 000 kr" svarade vi. Då säger han helt plötsligt: "Då toppar jag med samma summa!" Ja, vad säger man om det, glädjen av att ge är stor och Djurambulansens tacksamhet var så stor.

Vi lämnade målområdet varmt leende inombords och for till hotellet där det var dags för lite "after-bike" och "pre-dinner". Jag och Lotta hade bjudet in de andra tjejerna till lite samkväm och tjej-tjöt och nu hade läderölen byts ut mot lite "regnbågsbubbel". Efter bublandet och ombyte, var det dags för en 3-rätters fin-middag på hotellet. Kan nämnas att hotellet, förutom den superba maten, också hade ett gediget whiskey-bibliotek till mångas glädje. Kvällen rundades av med trubadur och dans som sig bör.

Efter en gemensam frukost dagen efter, bröt vi upp, sade "hej då" och vi for alla hemåt, några hade lite längre resväg än andra.

Som avslut vill jag tacka alla medverkande på träffen och ett extra stort tack till framför allt arrangörerna, Thomas, Eva, Lotta och Mario för en supertrevlig helg med många skratt, sköna möten, gôrgo mat och dryck, härligt MC-åkande i vacker landsbygd och måååånga blåa t-shirtar. Att sedan få vara delaktig i välgörenhet och kunna tillge Djurambulansen penninggåvan kändes väldigt bra.

Jag hade en jättetrevlig helg och ni alla gjorde att jag kände mig så välkommen i gänget. Hoppas vi ses snart igen, när isen smält undan och vägarna är grusfria åter.

Till dess önskar jag er en riktigt GOD JUL och ett Gott Nytt År!

/Christina Harefjord