

## En riktig höjdarträff!

630 möh ligger Långbergets sporthotell i Sysseleback. Där gick årets upplaga av vår internationella träff av stapeln. Ett 30-tal riddare med respektive inklusive 2 från Norge slöt upp, umgicks och hade väldigt trevligt över en helg. Den här träffen kunde bland mycket annat skryta med den finaste utsikt som jag någonsin upplevt på en Blue Knightsträff! (Bilder finns i galleriet)

På torsdagseftermiddagen vartefter folk anlände och checkade in så träffades vi ute på terrassen. Vi njöt av solsken och kall öl. Härligt att åter träffa alla gamla vänner och även några nya! Efter middagen hamnade vi åter ute på terrassen och njöt av den fina aftonen.

Fredagen började lugnt, dagens utflykt skulle börja kl 11:00. Skönt med sovmorgon! Dagens utflyktsmål var kraftverksdammen högst upp i Klarälven i Höljes. En av Sveriges största dammar. Vi som var med dit kan nu skryta med att vi har kört MC inne i en kraftverksdamm! Efter den guideade rundvandringen inne på anläggningen fortsatte vi mot Norska gränsen för att äta lunch.

Efter lunchen kunde man välja på att åka tillbaka till hotellet och slänga sig i poolen eller ta en tur till Trysil. Gissa vad de flesta valde?

Det var bara jag som åkte till Trysil och jag fick mig en fin tur på norska slingrande vägar.

På kvällen efter middagen var det musik och dans på terrassen. Naturligtvis tittade vi en stund på månförmörkelsen också efter att molnen hade lättat.

På lördagens program stod det kortege och donation. Det stod inget om regn men det kom ändå. Årets donation gick till Finnskoga IF:s ungdomssektion. Finnskoga IF sysslar i huvudsak med skidskytte och kan skryta med att ha fostrat flera internationella guldmedaljörer!

Efter donationen kunde man välja på att köra korta vägen tillbaka till hotellet eller köra en lite längre slinga som bl a följde Klarälvens strand. En del av oss valde också att stanna till vid en butik som sålde egentillverkad choklad och glass, väldigt gott!

På kvällen bjöds det på grillbuffé i det stora Tipitältet och efter maten var det livemusik som framfördes av Mimmi & Mats, mycket trevligt! Senare delen av kvällen flyttade vi in i hotellets gillestuga och där fortsatte den trevliga tillvaron tills det var dags att gå och lägga sig.

Söndagen började med en lång frukost och sedan var det dags att börja säga hej då vartefter folk började att åka. Solen lös med sin frånvaro och de allra flesta av oss fick nog åka många mil i regn på väg hem.

**Ett stort tack till Lena, Leffe och Anita som hade ordnat den här trevliga träffen!**

RWP  
Erling