

VÅRKÖRNING 2017 - Blue Knights Region Väst

Slutligen blev den ändå av, vår vartur!

Lördagen 6 maj kom det ett litet men inte betydelselöst antal riddare till Götaplatsen i Gbg. Från vänster; **Teddy, Urban, Leffe och Anita** + undertecknad bakom kameran.



Vi började med att åka förbi Kungälv och plocka med **Claes** som kom nöjd med sin nyinköpta GS och vidare gick färden via sköna småvägar längs älven upp till Trollhättan, där **Thomas L** hakade på. Vi stannade till vid Bike och kollade in Bikedagarna, ett stort event med ett hav av hojar och hojåkare, försäljning av prylar och matvagnar. Trevligt!



Man fick lite extra blickar, kan det ha berott på västen??

Därefter blev det **Albert hotell** för att se var vi skall hålla till under träffen i sommar. Det ligger riktigt fint med utsikt över vattnet. Vi ser fram emot att sitta där och intaga våra kalla öl... När man såg stället skyndade man att anmäla sig om det inte redan var gjort.



De flesta hade tyvärr annat för sig resten av dagen och droppade av, kvar blev Urban och jag som gjorde den planerade färden upp till Smögen.



På småvägarna ute på landsbygden blev vi stående och funderade över riktningen. Det kom några lokala hojåkare och hjälpte till med råd. De var mycket positiva till att se en BK-väst ute på vägarna. Förslaget var att vi skulle vara med i flera sammanhang och visa upp oss!



Väl framme i Smögen och Görans minigolfbana bjöd Göran på fika och glass i solen (det tackar vi alldeles särskilt för!) och sedan tog vi en promenad på bryggan. En god fish&chips slank också ner. Smögen var riktigt behagligt utan alla sommargäster...





Det blev några timmar där, hemfärden påbörjades först vid 18-tiden, efter fotostopp på några ställen, och trots den härliga majdagen så blev det ordentligt kallt att köra hem. Man glömmer vilken skillnad det är när man inte har en skyddande kåpa framför sig! Funderingarna på att ta HD:n till Finland lades på hyllan, kan jag säga.



Vi bytte hojar och jämförde, helt olika på allting, men var och en har sin tjusning. Huvudsaken är ju att man åker hoj, eller hur?



Ride with pride! Det gjorde vi den dagen!

Mario Matekovic

Anchorman West Coast
Blue Knights, SWEDEN I

Tfn: +46-702 15 90 82

E-mail: supermario_gbg@hotmail.com

